

Wekelijks vertelt een local over zijn of haar stad.



Fem Eggers (34) woont sinds drie jaar in Hamburg. Ze werkt als tekstschrijver, vertaler en blogger.

1. Introductierondje

Hier stad

Wie arriveert in Hamburg en zich een goed beeld wil vormen van de stad – of even wil schuilen voor een regenbui – stapt in de U3. Deze metrolijn maakt een cirkel door de stad, grotendeels boven de grond. Hij rijdt door het havengebied, door de chique wijken, langs parken en kanalen; alles komt voorbij. Zelfs de straten onder de moeite



zijn de moeite waard dankzij een aantal fraaie, arty-farty metrustations.

2. Wijn en erwtensoep

Eduard-Rhein-Ufer 1

De Aisterperle is een piepklein cafe aan de Außenalster, een meer in het noorden van de stad. Het zit in een voormalig werkhuisje. Het cafeetje is zo klein dat er alleen een keukenje en wat toelietten in passen. Bezoekers moeten daarom altijd op het terras zitten. In de zomer kun je er heerlijk wijntjes drinken aan het water. In de winter



kruip je onder een dekentje en bestel je hun erwtensoep.



Hamburg

Zo hip als Berlijn, zo gemoedelijk als Dresden, zo groen als Hannover en zo modern als Frankfurt. Hoog tijd voor een bezoek aan de meest gevarieerde stad van Duitsland.

€2,65 €3 €110 €25

Hoe is het daar?

Ik ben voor de liefde hierheen verhuisd, maar toen we een maand later uit elkaar gingen werd ik de stad al zo gaaf dat ik niet meer weg wilde. Hamburg is heel relaxed, met in sommige wijken een fijne alternatief sfeer. Veel mensen hebben dit beeld bij Berlijn, terwijl ze Hamburg associëren met de haven. Dat idee is ook mooi. Aan de ene kant van de Elbe de Rotterdam-achtige bedrijvigheid en aan de andere kant een combinatie van het nieuwe HafenCity en de Speicherstadt vol oude pakhuizen. Maar de rest is ook wasserig divers: strand, veel groen, muziek, we hebben hier alles."

kruip je onder een dekentje en bestel je hun erwtensoep.

3. Strandvakantie

Falkensteiner Ufer

De Falkensteiner Ufer heb ik net ontdekt. Huur een fiets in de haven en trap in zo'n 11 kilometer immer gerade aus langs de Elbe naar het westen; grotendeels een autovrij traject. Je rijdt langs volkstuinjes en kapitale villa's en ziet de omgeving meter voor meter groener worden. Eenmaal aangekomen vind je aan de ene kant van het asfalt een lang, breed zandstrand. Aan de andere kant het Waldpark Falken-



STEDENTRIP

Productie: Matthijs Meeuwisen
Foto: Getty Images

stein: een heuvelachtig stadsbos vol fijne wandelpaden. Deze fietstocht voelt voor mij alsof ik op strandvakantie ga.

4. Zingen en zeefdrukken

Valentinskamp 34/39

Vroeger was Hamburg gevuld met smalle steegjes en hofjes. In de oorlog zijn die armeluisbuurtjes gesneuveld, sommige zelfs al eerder. Er zijn nog maar twee hofjes over. De Krameramtsstuben is zo'n traditioneel, romantisch hofje. Het Gängeviertel vind ik leuker: net zo oud, maar inmiddels het hippe hoofdkwartier van een bonte verzameling kunstenaars. Je kunt er allerhande cursussen volgen: van zingen en tekenen tot zeefdrukken en fotograferen. Wat mij mateloos intrigeert is Faltenrock. Zonder begeleiding van een 60-plusser kom je als jongere bij deze dansavond niet binnen.



5. Oorpijn

Neuer Kamp 32

's Avonds een leuk bandje gespot of überhaupt een muziekiefhebber? Hanseplatte is een grote platenzaak aan de rand van het Schlachthof waar je alles vindt van onbekende folkbandjes tot het zwaardere oorpijnwerk. Er is één overeenkomst: alle muziek is van Hamburgse bodem. Nog niet uitgestruind? Voor de deur vindt elke zaterdag ook de Flohschanze vlooienmarkt plaats en even verderop barst het Karolinenviertel uit zijn voegen van de streetart. ■





stedentrip

Hamburg

Zo hip als Berlijn, zo gemoedelijk als Dresden, zo groen als Hannover en zo modern als Frankfurt. Hoog tijd voor een bezoek aan de meest gevarieerde stad van Duitsland.

MATTHIJS MEEUWSEN

Wekelijks vertelt een local over zijn of haar stad. Fem Eggers (34) woont sinds drie jaar in Hamburg. Ze werkt als tekstschrijver, vertaler en blogger.

Wie arriveert in Hamburg en zich een goed beeld wil vormen van de stad - of even wil schuilen voor een



Fem Eggers (34) woonde sinds drie jaar in Hamburg. Ze werkt als tekstschrijver

regenbui - stapt in de U3. Deze metrolijn maakt een cirkel door de stad, grotendeels boven de grond. Hij rijdt door het havengebied, door de chiquere wijken, langs parken en kanalen; alles komt voorbij. Zelfs de stukken onder de grond zijn de moeite waard dankzij een aantal fraaie, arty-farty metrostations.

2. Wijn en erwtensoep Eduard-Rhein-Ufer 1

De Alsterperle is een piepklein café aan de Außenalster, een meer in het noorden van de stad. Het zit in een voormalig wc-huisje. Het cafeetje is zo klein dat er alleen een keukentje en wat toiletten in passen. Bezoekers moeten daarom altijd op het terras zitten. In de zomer kun je er heerlijk wijntjes drinken aan het water. In de winter kruip je onder een dekentje en bestel je hun erwtensoep.

3. Strandvakantie Falkensteiner Ufer



De Falkensteiner Ufer heb ik net ontdekt. Huur een fiets in de haven en trap in zo'n 11 kilometer immer gerade aus langs de Elbe naar het westen; grotendeels een autovrij traject. Je rijdt langs volkstuintjes en kapitale villa's en ziet de omgeving meter voor meter groener worden. Eenmaal aangekomen vind je aan de ene kant van het asfalt een lang, breed zandstrand. Aan de andere kant het Waldpark Falkenstein: een heuvelachtig stadspark vol fijne wandelpaden. Deze fietstocht voelt voor mij alsof ik op strandvakantie ga.

4. Zingen en zeefdrukken Valentinskamp 34/39

Vroeger was Hamburg gevuld met smalle steegjes en hofjes. In de oorlog zijn die armeluisbuurtjes gesneuveld, sommige zelfs al eerder. Er zijn nog maar twee hofjes over. De Krameramsstuben is zo'n traditioneel, romantisch





hofje. Het Gängeviertel vind ik leuker: net zo oud, maar inmiddels het hippe hoofdkwartier van een bonte verzameling kunstenaars. Je kunt er allerhande cursussen volgen: van zingen en tekenen tot zeefdrukken en fotograferen. Wat mij mateloos intrigeert is Faltenrock. Zonder begeleiding van een 60-plusser kom je als jongere bij deze dansavond niet binnen.

5. Oorpijn Neuer Kamp 32

's Avonds een leuk bandje gespot of überhaupt een muziekiefhebber? Hanseplatte is een grote platenzaak aan de rand van het Schlachthof waar je alles vindt van onbekende folkbandjes tot het zwaardere oorpijnwerk. Er is één overeenkomst: alle muziek is van Hamburgse bodem. Nog niet uitgestruind? Voor de deur vindt elke zaterdag ook de Flohschanze vlooiemarkt plaats en even verderop



net zo oud, maar van een bonte hande cursussen zeefdrukken en rt is Faltenrock. om je als jongere



< überhaupt een te platenzaak aan alles vindt van oorpijnwerk. Er is mburgse bodem. idt elke zaterdag en even verderop

barst het Karolinenviertel uit zijn voegen van de streetart.

Empfehlen! 1

D d VC W D Ga 1,2

Da hast diesen Artikel für 0,15 € auf Blendle gelesen. Hat er nicht deinen Erwartungen entsprochen? Hal dir dein Geld sofort zurück.

Hoe is het daar?

MATTHIJS MEEUWSEN

„Ik ben voor de liefde hierheen verhuisd, maar toen we een maand later uit elkaar gingen vond ik de stad al zo gaaf dat ik niet meer weg wilde. Hamburg is heel relaxt, met in sommige wijken een fijne alternatief sfeer. Veel mensen hebben dat beeld bij Berlijn, terwijl ze Hamburg associëren met de haven. Dat deel is ook mooi. Aan de ene kant van de Elbe die Rotterdamachtige bedrijvigheid en aan de andere kant een combinatie van het nieuwe HafenCity en de Speicherstadt vol oude pakhuizen. Maar de rest is ook waanzinnig divers: strand, veel groen, musea; we hebben hier alles.“

Empfehlen!

Du hast diesen Artikel für 0,15 € auf Blendle gelesen. Hat er nicht deinen Erwartungen entsprochen? Hal dir dein Geld sofort zurück.